

## Mooiweer in Wijhe

Een tuinconcert. Typisch iets wat je bij stralend weer bedenkt. Maar als de dag die je wist dat zou komen dan nadert en de wolken zich samenvakken boven het vlakke Sallandse land, komen kreten als Oei en Ai bij je boven. Als dat maar goed gaat.

Daags voor de zesde juli hakken we de knoop door, geven we het ja-woord en besluiten het er dan toch maar op te wagen. Volgens de weersvoorspellingen kan het bij wijze van spreken vriezen en dooien. It giet oan.

Als Janjaap aanbiedt een tuinconcert te organiseren, weet je dat het goed komt. Stoeltjes in theatersetting, zoals dat heet, met daarboven grote doeken tegen de zon. En tegen de regen. Maar dan blijkt eens te meer: een band met de naam Mooiweer dwingt soms mooi weer af. Geen spatje. Wel zon. Ook dat was goed geregeld.

Plaats van handeling: de veranda bij Janjaap en Luciënne. Een huisgemaakte, solide constructie met een - hoe kan het ook anders - puike akoestiek. Je moet ze zien, je moet ze horen.

Mooiweer in een doorstartbezetting. Het was de eerste keer dat Rob Neeleman meedeed, onze nieuwe vierde man. En eerlijk is eerlijk, het moet gezegd worden: hij speelde de sterren van de hemel. De zon uit de lucht. Of hoe zeg je dat. Een schot in de roos, zou Frank gezegd kunnen hebben.

Heerlijk om weer op volle sterkte door te kunnen stomen. Wim was als vanouds op dreef met zijn droge opmerkingen tussendoor, en wat waren ze weer charmant, die kleine foutjes, die onvolkomendheden die het live spelen tot zo'n schitterend onvoorspelbaar avontuur maken.

Naderhand merkte Erna nog op dat ze Frank tegen een boom had kunnen zien leunen, op veilige afstand, kenmerkend bescheiden op de achtergrond. En inderdaad: Frank en Arnoud waren er in de geest bij.

Het gehoor van zo'n veertig genodigden genoot van twee mooie sets, en voor het eerst gingen we naar Parijs (en Praag/Berlijn). Een mooie aanvulling op de nummers die op de Regen-cd zijn verschenen, en op de gouwe ouwe die de kern van ons repertoire vormen. Veel vrienden bleven voor de derde set (soepen met brood en toebehoren), het bleef nog lang gezellig. Een geslaagd tuinconcert. Mogelijk een mooi begin van een zomerse traditie. Nu Janjaap nog zover krijgen dat hij een stuk of wat wielen onder die veranda schroeft. Zo moeilijk hoeft dat niet te zijn. Trekhaak aanhaken, en karren maar. Kunnen we het hele land door. The Mooiweer Musical Food Truck. Voor al uw tuinconcerten.