

24 november 2024
Mooiweer in Utrecht

We gingen weer naar school. Utrecht, de Wilg. Fraai gebouw, meer dan honderd jaar oud, mooi groot schoolplein, klaslokalen met veel licht, gangen met haakjes om de jassen aan op te hangen. Maar we gingen natuurlijk niet echt naar school. We waren daar naar aanleiding van het nieuwe boek van Janjaap. Ja, nee, geen schoolboek.

Het zat zo: Janjaap had alle liedjes online gezet die hij ooit op basis van Franks teksten had gemaakt, en daarbij had hij die teksten gebundeld in een fraai boekwerk, compleet met foto's, mailwisselingen en achtergrondinformatie. *Fietser op de Stoep*. De familie van Frank was zo verguld met dit monument – een soort aanvulling op *Voor de stuit* – dat ze ons als gebaar van dank uitnodigden om in Utrecht te komen spelen. In de Wilg. Vandaar.

Alfons, Gerard, Evelien, Erna, de kinderen, ze waren er allemaal, plus andere genodigden. Er waren weinig absenten.

We hadden voor de verandering alle ruimte om ons instrumentarium kwijt te kunnen. Ook fijn.

Met zo'n vijftig bezette stoeltjes was het een grote klas, maar gelukkig waren het stuk voor stuk lieve kindertjes die zeer gezeglijk waren. Geen ordeproblemen, fijne sfeer. Iedereen hielp van tevoren een handje mee om de instrumenten uit de auto's te halen, de tafels te verschuiven, de stoelen in rijen op te stellen, zelfs naar de winkel gaan om krentenbollen op te halen. Het was één grote familie. En we kregen het gevoel dat we er helemaal bij hoorden. Je suis Schaafsma. Oké, dat gaat misschien een beetje te ver. Maar toch. Van je familie moet je het maar hebben.

Nadat we na het eerste nummer de zang iets harder hadden gezet – de tekst mocht gehoord worden – speelden we onbevreesd verder. In de pauze ging niemand naar het schoolplein om te ravotten, iedereen bleef in het lokaal om te kletsen. En ook ging niet iedereen meteen naar huis, niet omdat ze moesten nablijven, maar voor de gezelligheid.

Daarna auto's op de stoep, voor het schoolplein, om de boel weer in te laden. Alles gaat voorbij. Maar sommige dingen komen soms even terug. En dat is fijn.