

**19 april 2024**

**Mooiweer in Theater Onder de Molen, Vorden/Linge**

Theater Onder de Molen in Vorden. Mooiweer speelde er nog in februari 2020, vlak voor de grote ommekeer, voordat de wereld op slot ging. Voordat de term 'anderhalve meter afstand' gemeengoed werd. Toen iedereen er nog was.

Vier jaar later stonden we er weer, voor de vierde keer. Rob was voor het eerst in De Molen en had versterking meegenomen in de vorm van familie (zelfs Leiden was er; dank voor de foto's, Myrthe!) en een loopgroep uit zijn woonplaats, het nabijgelegen Lochem. En de F-side liet zich vertegenwoordigen door Erna, Job, Evelien en Gerard.

TOdM was niets veranderd. Henk dook als vanouds overal en nergens op, de barvrijwilligers ondersteunend, hand- en spandiensten verlenend aan deze en gene, als een ware pater familias. De geluidsman heette nu Karel, stelde zich professioneel op en zorgde op de juiste momenten voor een ondersteunende bak galm.

Even leek het of het podium te klein was voor alle kabeltjes en snoertjes, standaard en instrumenten, maar doordat Wim zich iets verder naar voren positioneerde, kreeg zelfs de contrabas een plek en kon Rob (voor de kijkers rechts) met zijn batterij gitaren ook goed uit de voeten. Ach ja, als we echt iets willen, iets dat op samen lijkt, dan eerst maar eens wat schuiven, een klein stukje opzij...

En zo was het weer het oude vertrouwde Theater Onder de Molen zoals we dat kenden: een knusse, unieke plek met een aandachtig publiek en een sympathieke crew. De anderhalve meter afstand leek een begrip uit een ver verleden. En bijna iedereen was er.