

17 december 2023
Mooiweer in Raalte

De wijzen uit het oosten wisten het al: je stapt nooit twee keer in dezelfde synagoge. Vijf jaar daarvoor hadden we er al eens gespeeld. Het was kleiner dan in mijn herinnering. Intiemer. Bijna een huiskamer. De huiskamer van Guusta. Biedt plaats voor vijftwintig personen. En die vijftwintig waren er dan ook allemaal.

Noem het een kerstconcert, waarom ook niet. Het werd pas echt kerst toen de kerstengel op het balkon verscheen in de vorm van Tycho, die in den hoge zijn bugel liet schallen en 'Open deuren' de juiste sfeer verleende. Een surprise-act, in zekere zin ook voor ons.

De synagoge in Raalte: een prachtige ruimte waarin de geest heerlijk kan waaien, een uitgelezen plek om een kaarsje voor Arnoud te branden. Je zou er elk jaar wel willen spelen. En zeker: dat is dan elk jaar weer anders.