

4 februari 2024

Mooiweer bij Hans en Herma

Voor wie onbekend is met het instituut Hans & Herma: ze bestieren onze ambassade in Amersfoort, gevestigd in de De Vlietstraat 1. Of er nu gegluurd wordt of gestruind: Mooiweer wordt er altijd met open armen ontvangen.

Voorbeeldje: we zouden komen spelen. In het kader van Gluren bij de Buren. Hans keek eens naar buiten en dacht: nee. En Herma schudde ook het hoofd. Die ramen konden echt niet meer. Zo zijn ze dus: dan laten ze voor en achter nieuwe ramen plaatsen. Omdat wij komen spelen. Snap je?

Of ze serveren tussen de middag tomatensoep. Zelfgemaakt. Uit eigen keuken, om met Mooiweer te spreken. Zulke ambassadeurs zijn het.

Je snapt: we komen er graag.

Drie sets van een half uur. Altijd weer bijzonder om te merken hoe anders je steeds weer in elk setje staat. Dat heeft met de spanning van het moment te maken. Met ontspanning versus concentratie. Ja nee, tuurlijk: het gaat om de ontspannen concentratie. Dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. We werken eraan.

Leah liep er nog in cadeauverpakking rond. Bekenden kwamen en gingen. Onbekenden kwamen en gingen. Er waren zelfs kinderen bij, die Wim enthousiast wist te maken voor het drummen en subiet het nog niet geleerde in praktijk brachten. Je zag Wim glunderen.

Onvergetelijk.

De teller stond op 62 toehoorders toen we de laatste set afsloten met een toegift.

We wisten weer: Amersfoort is the place to be. Mooie ramen trouwens.

Bas Jan